



Dagverslag: donderdagavond tot en met zaterdagmiddag

Na het herwinnen van energie door alweer een fantastisch bereid avondmaal door onze fantastische kookploeg, waren de beentjes weer voldoende opgeladen om er opnieuw in te vliegen. Donderdagavond stond er een levende stratego op het menu. Omdat de middag iedereen al stevig opgewarmd had, liep het bij iedereen van een leien dakje. Het werd een strijd om 'u' tegen te zeggen. Spionnen ontmaskerden maarschalken, mineurs ontmantelden bommen en het zweet liep van de hoofden als nooit tevoren. Met de juiste combinatie van overwinningen kon er tijd gewonnen worden. Deze zeer dierbare tijd was vereist om in de donkere, duistere bossen van Maaseik vlaggen te vinden die punten waard waren. De ene ploeg was uitermate bedreven in het vinden van de schatten, de andere ploeg... bijna even bedreven.



Na de ultieme strijd om de meeste punten, werd er rook aan de hemel gespot. Was er dan toch een bom ontploft?! Nee hoor, het bleek om een supermegafantastischgeweldig kampvuur te gaan! Zingend werd de strijdbijl van die dag begraven en werden vredelievende banden gesmeed. Marshmallows werden op stokjes bevestigd en al dan niet succesvol geroosterd. Hier en daar werd een vallende ster gespot, wat de ervaring nog meer magisch maakte. Zou iemand om een overwinning voor de volgende dag gewenst hebben?

Judokamp 2021



Na een rustige, vreedevolle nacht vol slaap en mooie dromen, werden de kampgangers gewekt door de immer strijdlustige begeleiding. Want op vrijdag stond een nieuwe strijd voor de deur: de gevechten om de ultieme overwinning op de judomat. Na een stevig (maar niet té vullend) ontbijt, werd iedereen losgemaakt en opgewarmd onder het goedkeurend oog van onze grote judo-Beer van Boechout.

En dan begon de échte oorlog. Nergens werden zoveel bemoedigende woorden onze judoka's toegeworpen, nergens anders werden zoveel prachtige ippons geworpen. De strijd om de mooiste ippon zat duidelijk in het achterhoofd bij elke judoka die dag. De ervaren scheidsrechter was immens onder de indruk, net als de hele begeleidingsploeg.

De voorzitter zat even in met een gedoemd 'vrijdag de dertiende' scenario – zeker na het wandelen onder een ladder en het treffen van gekruiste messen – maar niets bleek minder waar: ondanks de harde wedstrijd blonken alle vechters uit in het strijden zonder het oplopen van verwondingen (op een enkele bloedneus na).

Al bij al was het serieus nagelbijten en onze judoka's moesten zeker niet onderdoen voor de olympische medaillewinnaar die zij eerder die week ontmoetten.



Tijd om het energieniveau terug op te trekken na deze bloedstollende ochtend. De kookploeg was meesterlijk in het inschatten van de koolhydraten-nood en voorzag iedereen van een heerlijke pastasalade. Iedereen moest nog even bekomen van de heftige voormiddag en zette zich even in de ontspanningszaal...

Judokamp 2021



Maar niet voor lang! Intussen waren we in het heden aanbeld in onze reis door de tijd: de Tegenwoordige Tijd was aangebroken. Iedereen dacht dat de grote veldslagen gestreden waren, maar niets was minder waar. Nu de poort naar het heden geopend was, sloop ook het coronavirus het kamp binnen: de kampgangers moesten nu samenwerken om het virus de kop in te drukken en de maatregelen zodanig te laten versoepelen dat iedereen een covid-safe ticket kon voorleggen voor het evenement van die avond. In een heus '1 tegen het virus' werden vaccins voorbereid, getest en gezet en hier en daar werd een quarantaine uitgezet door wie toch gepakt was door het overal aanwezige virus. Hoestcodes werden ontcijferd, anderhalve meters werden de standaard en er was zelfs een grote lenteschoonmaak in de sporthal – in de quarantaine is daar immers tijd voor. Virologen bleven onophoudelijk de begeleiders ambeteren – euh, pardon – informeren en daar waar het vanmorgen ploeg tegen ploeg was, werd het nu ploeg samen met ploeg. Door de fantastische samenwerking slaagden ze in het 'flattenen van de curve' en konden ze hun covid-safe ticket voor die avond te verkrijgen. Wauw, wat een geweldige groep!

[FOTO 1 TEGEN HET VIRUS ONTBREEKT]

De avondstond bracht barbecue in de mond. De meesterlijke keukenploeg voorzag een uitgebreid buffet om ieders 'coronakilo's' aan te spijzen en iedereen kon gezellig aan één grote tafel voor de grote onthullingen aan de slotavond van het kamp: wie o wie zou de ploegenoverwinning binnenhalen, wie o wie behaalde die ochtend de mooiste ippon trofee, en wie o wie haalde de meest begeerde trofee van het kamp binnen: de meest verdienstelijke judoka?

(TROMGEROFFEL)



In al die jaren dat het judokamp al doorgaat, is er nog nooit een dergelijke ploegenoverwinning geweest: niet één, niet twee, maar zomaar alle ploegen speelden gelijk overheen alle competities doorheen de hele week! Proficiat aan iedereen! Wat een unicum! Alle ploegen ontvingen een welverdiende fles geestrijke kidibuldrank en alle (co-)kapi's kregen de kans om een speech te geven. Op menig gezicht stonden de tranen in de ogen bij het horen van de emotionele, hartverwarmende en inspirationale toespraken. In een spannende top drie met eervolle vermeldingen voor Fre en Daan, werd de mooiste

Judokamp 2021



ippon dan toch toegeschreven aan... Christophe! Proficiat! En dan het meest opwindende moment van de avond: de trofee voor de meest verdienstelijke judoka... Deze ging naar niemand minder dan Leandro! Dikke felicitaties!



Na deze nagelbijtende bekendmakingen, dacht iedereen dat de prijzen de deur uit waren. Maar ook hier dacht men verkeerd: elke kampganger van dit jaar kreeg nog een extra prijs: een geweldig T-shirt met alle deelnemers erop, afgewerkt met – jawel hoor! – de handtekening van Matthias Casse. Trots poseerde iedereen met veel 'schjwoeng' en een brede glimlach voor de foto.



Judokamp 2021



De laatste kampbriefjes werden uitgedeeld en toen was het tijd voor het grote covid-safe evenement: een heuse 'La Boum' -fuif om feestelijk de avond af te sluiten. De competitie van die ochtend werd nog eens gladjes over gedaan maar in plaats van judogevechten waren het nu echte dance-battles. De dansmoves konden bijna de judomoves evenaren. Iedereen was in een echte feeststemming met goede muziek, leuke hoedjes en ballonnen en één grote groep vrienden. Sommigen hadden de dansmicrobe zo stevig te pakken dat ze maar bleven dansen...

En dansen...

En dansen...

En dansen...

En dansen...

En dansen...

En dansen...

En dansen...

En dansen...

En dansen...

En dansen...

Tot ze dan uiteindelijk toch ergens diep in de nacht hun bedje gevonden hadden.



Zaterdagochtend werd traag maar zeker ingepakt. Een laatste ontbijtbuffet door onze hoog gerenommeerde kookploeg werd voorzien en de kleine oogjes deden vermoeden dat de laatste pufjes energie samen met 'La Boum' uitgeblust waren. Iedereen haalde nog zijn reservevoorraad kracht tevoorschijn om de lenteschoonmaak in alle ruimten te vervolledigen en toen brak het moment aan waar iedereen tegenop keek... Het einde van het judokamp 2021 was aangebroken. Na nog een laatste vertoning van de kampdans, was het tijd voor een laatste bubbelige knuffel voor de groep. Traantjes werden weggepinkt, knuffels werden gerekt en een laatste groet werd uitgesproken.

Het was een geweldige, vermoeiende, fantastische, sportieve, niet-te-evenaren week. Een dikke en welgemeende dankjewel aan iedereen die deze ervaring mogelijk maakte en er samen met ons een lap op gaf!



Enneuh...

Tot op de judomat he! 😊

Jullie immer enthousiaste begeleiding