

# Judokamp 2021



## Dagverslag: Maandagavond en dinsdag

Ahum, ahum, ahum! Aan allen die dit lezen, proficiat! En aan allen die dit niet lezen, ook proficiat!



Na de overheerlijke maaltijd gisterenavond, begaven we ons naar de dojo. Hier stonden enkele oude vrienden ons op te wachten. Pieter gaf een interessante training over hoe we elkaar over onze schouder moeten katapulteren. Bert Doms offerde zich op als smijtpop van dienst, waar we hem allemaal heel dankbaar voor zijn. Toen de jongste telgen uitgeteld waren, hadden de ouderen nog een laatste gram energie om een paar gevechtjes aan te gaan. Na lekker de huid van elkaars nek te hebben geschuurd, vertrokken we met een goed gevoel en stijve benen (en pijnlijke tenen voor Christophe) naar de ontspanningszaal. We waren allemaal zo geradbraakt, dat we die nacht sliepen als roosjes (vooral Roos 😊), dromend van de nieuwe technieken die we hebben geleerd.

Deze ochtend werden we iets vroeger uit ons bed gezet door de meedogenloze begeleiding, om onze knapzakken en plunjertassen voor te bereiden voor onze trektocht naar de daguitstap. Vol verwondering waar we naartoe gingen stapten we in de auto's op weg naar het mysterieuze Lanaken.

# Judokamp 2021



Eenmaal aangekomen ontdekten we dat er heel veel kajaks voor ons klaarlagen om de gevaarlijke rivier de Maas te trotseren. Met onze laatste energie peddelden we uitgehongerd tot aan een tussenstop. Hier vulden we onze magen met heerlijke, artisanale broodjes en lekker vers water.



# Judokamp 2021



Voordat we onze route vervolgden vielen er nog enkele doden door vurige knipogen. De tweede helft was veel ontstuimiger, maar door fantastisch teamwork van heel de club zijn we er bijna heelhuids door geraakt. Er waren enkele ongelukkigen die de tocht niet droog overleefd hebben en liever zwommen in het verfrissende water. Na dertien kilometer zwoegen onder een brandende zon en enkele leden die zijn veranderd in kreeften, werden we warm en vooral droog onthaald door Paul en Nicole.



Een parade van persoonlijke taxi's terug naar ons domein deed ons watertanden naar lekker avondeten. Onze twee sterrenchefs verwendeten ons met in vet gebakken stokjes van pommes de terre en entrecôte van lokale, Belgische runderen overstrooid met de fijnste specerijen. Als laatste gang werd er ons mousse op basis van cacao geserveerd.

Waterige groetjes van team Water,

Oscar, Alexander, Casey, Roos, Mats, Seppe en Christophe