

Judokamp 2021



Dagverslag: Zaterdagavond en zondag

Beste 21^{ste} eeuwers

Na de vreselijke neuspeutertesten zijn we veilig met een tijdmachine in Maaseik afgezet. Iedereen was verkleed in een historisch persoon zoals een romein, Isaac Newton, holbewoner, een piramide...



We zijn hier direct verwend met kippenboutjes en dinosaurussenbloed, terwijl er op een speelse wijze de kampregels nog eens overlopen werden. De jongsten werden rondgeleid terwijl de oudsten onze tatami klaarlegden voor een onvergetelijke week vol judoplezier. Hierna werden we vrijgelaten om uit te pakken voor het avondeten, wat heerlijke hotdogs waren.

Nadat al onze buikjes gevuld waren, was het tijd om er achter te komen welke tijdreizigers er in elk team zaten. Dit gebeurde met een spel. Elke begeleider had namelijk een nummer van één tot vijf en daar moest ieder lid langsgaan om hun kennis te testen over elkaar. Er waren wel wat miscommunicatie problemen tussen de begeleiders (hē Paul 😊) waardoor er wat verwarring was bij de spelgangers. Maar uiteindelijk is het iedereen gelukt om zijn teamleden te vinden. Hierna moesten we per team een wapenschild schilderen in de verschillende thema's dat aan elke ploeg gegeven werd. De ploegen werden genoemd naar de elementen die de geschiedenis hebben bepaald: water, aarde, lucht en bovenal VUUR.

Judokamp 2021



's Avonds konden we even naar het heden terugreizen om ons tegoed te doen aan wat hedendaagse lekkernijen uit het winkeltje van Nicole en Paul.

Stijn, die we al eerder langs de kant van de weg met een omgedraaide pijl zagen zwaaien kwam ons omstreeks half 9 met een waterpistool wakker maken. Vandaag maakten we een sprong terug naar het oude Egypte. Om 9 uur zat iedereen fris en monter aan tafel waar er een stevig ontbijt te wachten stond. Dit was nodig want de eerste judotraining, waar we zo lang op hebben gewacht, stond op het programma. Jean-jacques Melotte had de eer om deze aan ons te geven. Eva helaas ook... Nu breien (ook de jongens) naadloos zes worpen aan elkaar.

Judokamp 2021



Na een middageten van frietjes met stoofvlees was er een dorpspel. Hierbij moesten we samen met onze ploeg doorheen Maaseik vragen oplossen en rare opdrachtjes doen. Wat keken de mensen vreemd wanneer er plotst een dinosaurus door de straten liep. Oeps. Nadat er toch wel wat regen was gevallen mochten we met de auto terug naar het kampterrein.



Judokamp 2021



Groetjes xxx

Team VUUR (a.k.a. het beste team 😊: Daan, Nand, Famke, Charlotte, Eline en Rubenx2)

