

Welkom, welkom!

Wat hadden we vandaag weer veel plezier. Na het super super super super fantastisch leuke kapiteinsspel was het tijd om te gaan eten. Erol had voor ons weer heerlijk gekookt, hij had namelijk spaghetti à la chef voor ons bereid. Na al het speculeren van wat er allemaal in de saus zou kunnen zitten was het spaghetti zoals we hem graag eten. Maar natuurlijk konden we de kans niet laten liggen om sommige van onze kaartjes te gebruiken, voornamelijk degene waarbij de begeleiding zonder bestek moet eten (wie wil meegenieten zie filmpjes facebook).

Toen al de saus eindelijk van ons gezicht afgewassen was stonden de mannen van de taekwondo al klaar om ons een paar trucjes aan te leren. Dit vereiste jammer genoeg een zeker level van lenigheid



dat onze club zeker niet meer heeft na een paar dagen kamp, niet dat we het anders wel zouden hebben. Maar eens onze beentjes en armpjes waren losgewerkt gingen de trappen en slagen bijna perfect (wij zijn een beetje subjectief). Op het einde van de taekwondo training waren we zo moe dat we aan hun vroegen om even een demonstratie te geven van hoe het echt moet. Dan was het tijd voor de douche want het was wel zweten geblazen.

Er stond een verrassing voor onze ploeg klaar toen we aankwamen in de

ontspanningszaal, Joke VDB had Albéric nog eventjes opgepikt in Boechout en meegenomen om onze ploeg te versterken.

We werden vandaag weer heel enthousiast wakker gemaakt door een kussengevecht met de wekdienst. We hebben ons allemaal aangekleed, tandjes gepoetst, gezichtje gewassen en dan waren we klaar voor het ontbijt. Waar we ons buikje weer hebben vol gegeten om ons veel energie geven voor de toffe spelletjestraining van Joke en Els.

Tijdens deze training werd een eeuwenoude vete tussen de boeren en hun burens uitgevochten.



Om op te warmen maakten we een wandeling langs de dieren van de boerderij. We zagen hanen vechten en schapjes werden geschoren. De burens konden op voorsprong komen na een

bikkelhard oefengevecht in de modder. Maar wanneer het ongedierte moest verdelgd worden, bleken de boeren zich toch beter te kunnen inleven in de leefwereld van de rupsen. Uiteindelijk wonnen de boeren met hun boerenverstand van de lastige burenen. Hoe kon het ook anders op een boerenkamp!

Van de bevriende boeren uit het Verre Oosten kregen we Nasi Goreng met currysaus voorgeschotelt. Ook deze keer waren er begeleiders die geen bestek en zelfs geen stokjes kregen.

Erol moest even wachten met de afwas want we stalen zijn afwasbadjes. Deze hadden we nodig voor een spel waarbij we een flesje moesten vullen met water door dat badje te klemmen tussen de ruggen



van vier teamgenoten en daarmee naar het flesje te lopen. Niet zo gemakkelijk! De uitslag van deze opdracht was bepalend voor onze beginpositie in een soort ladderspel: het hooizolderkruipspel. Hierin moesten we anderen uitdagen om hogerop in de hooizolder te geraken. Hoe hoger, hoe minder punten en het doel was zo weinig mogelijk punten met je team te behalen. Hier waren we niet zo fantastisch goed in... (onze bescheidenheid begint al te beteren). Na een namiddag in een hete hooizolder hadden we nood aan verkoeling. Gelukkig was er een groot waterballonnengevecht georganiseerd voor ons. Dit was juist de verkoeling die we nodig hadden.



Zweterige knuffels en plakkende kusjes van jullie kapoentjes

Albéric, Flora, Leandro, Alexander, Stijn, Ruben en Famke