

Ahoi scheepsmakkers,



Na een heerlijke maaltijd was het tijd om de buit die we gedurende de laatste week hadden bijeen gesprokkeld te gaan inzetten in het piratencasino. Met veel gouden, zilveren en bronzen muntstukken vielen we er binnen om aan de hand van black jack, roulette en andere spelletjes onze schatkist nog verder aan te vullen.

Na geruime tijd gespeeld te hebben was het dan tijd om onze wonden te likken en naar onze hangmatten benedendeks te gaan waar we konden genieten van een lekker lange nachtrust voor dat we de finale dag ingingen.

Vrijdag ochtend veel te vroeg zwierven er twee spoken rond in onze scheepsgangen. Deze haalden ons met hun boeoeoe geroep en natte gewaden al weer uit onze hangmatten.

Na een stevig ontbijt was het tijd om aan de dag te starten. Vandaag was het competitie dag en dus werd de voormiddag besteed aan het maken van allerlei spandoeken, pompons en andere attributen waarmee we onze piratenbende naar de overwinning konden sturen.



Wanneer dit alles klaar was werd het tijd om onze vechttenuu aan te trekken en naar het strijdtoneel te gaan.

Het strijd toneel voor deze middag was een ware wedstrijd oppervlakte en er werd zelf een opperpiraat ingeschakeld om de wedstrijden in goede banen te leiden. De teams vochten voor wat ze waard waren en dit van kapitein over stuurman tot aan de dekschrobbers. Er kwam veel zweet bij te kijken maar gelukkig weinig bloed.





Na uren van hard getrek, geduw, gevallen en weer opgestaan hadden we een winnaar en dit was team bordeaux / paars (ze weten het nog steeds zelf niet)



De queeste van piraten was nu bijna voor bij en zoals het hoort wordt deze afgesloten met een groot feest waar men vlees boven het voor hangt en er uitbundig gedronken wordt van de rum. Van al dat drinken krijgen de piraten een licht hoofd en voelen ze de nood om uit volle borst liedjes te gaan zingen (al dan niet zo vals als een dozijn katten) maar daar lees je meer over in het laatste hoofdstuk van dit verhaal.

Vaaaarrghwel.